

Teksten uit Openbaring 21:

Toen zag ik een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.
De hemel en de aarde van vroeger waren verdwenen,
en ook de zee was er niet meer.

Uit de richting van de troon hoorde ik een luide stem, die zei:
'Nu is God zelf op aarde.
Vanaf nu zal Hij bij de mensen wonen.
De mensen zullen zijn volk zijn,
en Hij zal hun God zijn.

Hij zal al hun tranen drogen.
Niemand zal meer sterven,
en er zal geen verdriet en geen pijn meer zijn.
Want alles van vroeger is verdwenen.'

God, die op zijn troon zat, zei:
'Ik maak alles nieuw.
Ik ben het begin en het einde.'