

## De eenzaamheid van Jezus

# Fragmenten uit Marcus 14 en 15

- Verteller:** Judas Iskariot, één van de twaalf leerlingen, ging naar de priesters. Hij zei:  
**Judas:** 'Ik zal jullie helpen om Jezus gevangen te nemen.'  
**Verteller:** De priesters waren daar blij mee. Ze wilden Judas er zelfs voor betalen. En Judas begon na te denken over een goed moment om Jezus gevangen te nemen.
- Verteller:** Jezus zei tegen zijn leerlingen:  
**Jezus:** 'Jullie zullen mij allemaal in de steek laten. Want God zegt in de heilige boeken: «Ik zal de herder doden, en de schapen zullen alle kanten op rennen.» Maar luister goed: Ik zal opstaan uit de dood. En dan ga ik naar Galilea, en daar zullen jullie mij zien.'
- Petrus:** 'Misschien zullen alle anderen u in de steek laten, maar ik niet!'  
**Jezus:** 'Luister goed, Petrus. Jij zult drie keer zeggen dat je mij niet kent. Dat zal vannacht gebeuren, nog voordat de haan twee keer gekraaid heeft.'
- Petrus:** 'Nee, ik laat u niet in de steek! Als het moet, wil ik zelfs samen met u sterven!'  
**Verteller:** En alle andere leerlingen zeiden hetzelfde als Petrus.
- Jezus:** 'Kom, we moeten gaan. De man die mij gaat uitleveren, is dichtbij.'  
**Verteller:** Terwijl Jezus dat zei, kwam Judas eraan. Hij was één van de leerlingen. Hij had een groep mannen bij zich met zwaarden en stokken. Ze waren gestuurd door de priesters, de wetsleraren en de leiders van het volk. Judas had van tevoren met die mannen een teken afgesproken. Hij had gezegd:  
**Judas:** 'Ik zal één man groeten met een kus. Dat is de man die jullie moeten hebben. Die moeten jullie gevangennemen. Neem hem mee en bewaak hem goed.'
- Verteller:** Judas liep recht op Jezus af. Hij zei:  
**Judas:** 'Meester!'  
**Verteller:** En hij groette hem met een kus. Toen grepen de mannen Jezus vast en ze namen hem gevangen. Toen lieten alle leerlingen Jezus in de steek. Ze vluchtten weg.

- Verteller:** Jezus werd naar het huis van de hogepriester gebracht. Daar kwamen alle priesters, wetsleraren en leiders van het volk bij elkaar. Petrus liep op een afstand achter Jezus aan. Hij kwam op de binnenplaats van het huis van de hogepriester. Daar ging hij bij de knechten zitten. Hij hield zich warm bij het vuur. Er kwam een meisje langs dat in dienst was van de hogepriester. Ze zag Petrus zitten bij het vuur. Ze keek hem aan en zei:
- Dienstmeisje:** 'Jij hoort ook bij die Jezus uit Nazaret!'
- Petrus:** 'Welnee! Ik heb geen idee waar je het over hebt.'
- Verteller:** Hij liep weg van de binnenplaats en ging terug naar de poort. Er kraaide een haan. Maar bij de poort zag het meisje Petrus weer. Ze begon tegen de mensen om zich heen te vertellen dat hij bij Jezus hoorde. Maar Petrus zei opnieuw:
- Petrus:** 'Dat is niet waar!'
- Verteller:** Even later zeiden ook een paar anderen tegen hem:
- Omstanders:** 'We weten zeker dat jij bij Jezus hoort. Want je komt duidelijk uit Galilea, net als hij!'
- Verteller:** Toen begon Petrus te vloeken en hij riep:
- Petrus:** 'God weet dat ik die man niet ken!'
- Verteller:** Meteen daarna begon de haan voor de tweede keer die nacht te kraaien. Toen dacht Petrus terug aan wat Jezus gezegd had:
- Jezus:** 'Jij zult drie keer zeggen dat je mij niet kent. Dat zal vannacht gebeuren, nog voordat de haan twee keer gekraaid heeft.'
- Verteller:** En Petrus begon te huilen.
- Verteller:** Op het Joodse Paasfeest liet Pilatus altijd één gevangene vrij. Een grote groep mensen kwam bij Pilatus. Ze vroegen of hij ook dit jaar weer een gevangene wilde vrijlaten. Pilatus wist precies waarom de priesters Jezus bij hem gebracht hadden. Dat was omdat ze jaloers waren op Jezus. Daarom vroeg Pilatus aan de mensen:
- Pilatus:** 'Zal ik Jezus vrijlaten, de koning van de Joden?'
- Verteller:** Maar de priesters bemoeiden zich ermee. Ze riepen tegen de mensen:
- Priesters:** 'Nee, je moet Barabbas kiezen!'
- Pilatus:** 'Maar wat moet ik dan doen met Jezus, die jullie de koning van de Joden noemen?'
- Omstanders:** 'Hij moet dood! Hij moet aan het kruis!'
- Pilatus:** 'Hij heeft toch niets verkeerd gedaan?'
- Verteller:** Maar de mensen begonnen nog harder te roepen:
- Omstanders:** 'Hij moet aan het kruis!'
- Verteller:** Toen deed Pilatus wat de mensen wilden. Dat leek hem het beste. Daarom liet hij Barabbas vrij. En hij gaf Jezus aan zijn soldaten, om hem aan het kruis te hangen.

- Verteller:** Het was negen uur in de ochtend toen Jezus aan het kruis werd gehangen. Op een bordje aan het kruis stond waarom Jezus gedood werd. Er stond op: 'Dit is de koning van de Joden.'
- Er werden ook twee andere mannen aan een kruis gehangen, twee misdadigers. Het kruis van Jezus stond tussen de twee andere kruisen in. De mensen die voorbijkwamen, lachten Jezus uit. Ze schudden spottend hun hoofd en riepen:
- Omstanders:** 'Kijk eens! Daar hangt de man die de tempel wilde afbreken en binnen drie dagen een nieuwe wilde bouwen. Red jezelf! Kom van dat kruis af!'
- Verteller:** Ook de priesters en de wetsleraren zeiden zulke dingen.
- Priesters:** 'Andere mensen heeft hij gered. Maar zichzelf redden, dat kan hij niet. Hij is toch de messias, de koning van Israël? Dan moet hij maar eens van dat kruis af komen! Als we dat zien, zullen we in hem geloven.'
- Verteller:** Zo bespotten ze Jezus. Zelfs de twee mannen die naast Jezus aan een kruis hingen, begonnen hem uit te schelden.
- Verteller:** Om twaalf uur 's middags werd het opeens donker in het hele land. Drie uur lang bleef het donker. Toen, om drie uur 's middags, riep Jezus luid:
- Jezus:** 'Eloï, Eloï, lema sabachtani?' Dat betekent: 'Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij alleen gelaten?'
- Verteller:** Jezus gaf een luide schreeuw. Toen stierf hij. Op hetzelfde moment gebeurde er iets in de tempel. Het gordijn voor de heilige zaal scheurde doormidden, van boven naar beneden.