

Gemeentetraject

Jezus' liefde ontvangen en doorgeven

Thema 9: Doorgeven | Bijbelleesrooster



KerkPunt

kom verder in kerk-zijn

LEESROOSTER

Introductie

Efeziërs 3:1-21

De laatste etappe van de trektocht brengt ons naar het midden van de brief aan de gemeente van Efeze. Aan het begin van hoofdstuk 3 schrijft Paulus over zijn eigen roeping en het mysterie dat hem is onthuld: heidenen delen nu in de erfenis. Het grote mysterie is: Gods liefde is nooit bedoeld geweest voor een select groepje maar voor iedereen, overal ter wereld. Dat is in vorige generaties niet duidelijk geworden, maar nu wel. De Geest heeft het geopenbaard. Het mysterie, eeuwenlang verborgen in God wordt werkelijkheid, die de schepper van alle dingen is.

Week 1: Delen (Efeziërs 3:6)

De nieuwste bijbelvertaling kiest voor een ander woordgebruik dan de vertaling uit 1951. In beide vertalingen wordt echter scherp duidelijk wat Paulus benadrukt in dit vers: de heidenen zijn in Christus Jezus:

NBG'51 vertaling	NBV
<ul style="list-style-type: none">• Mede-erfgenamen (van dezelfde erfenis)• Mede-leden (van hetzelfde lichaam)• Mede-genoten (van de belofte)	Zij... <ul style="list-style-type: none">• delen in de erfenis• maken deel uit van hetzelfde lichaam• hebben deel aan de belofte

Dit mysterieuze plan van God lijkt revolutionair maar is het niet. Het was allang voorspeld! De uitleg die de Joden er steeds aan gaven (heideneen dienen zich te bekeren tot het Jodendom) blijkt in Christus totaal anders te zijn. Samen met Hem vormen Joden en heidenen een eenheid.

Alles wat wij ontvangen hebben (de erfenis, de gemeenschap met Jezus en elkaar, de beloften van God) is bedoeld om te delen met hen die God nog niet kennen. Wat wij als gemeente ontvangen, is bedoeld om door te geven aan ieder die nog buiten de gemeenschap van God staat.

1	Genesis 12:2-3 (Genesis 17:4) Met de keus voor Abram zet God een volk apart. Toch is zijn keus voor Abram geen definitieve breuk met andere volken. Abrams uitverkiezing lijkt van het begin al niet los te kunnen worden gezien van Gods plan voor de hele mensheid. 'Alle volken op aarde zullen wensen gezegend te worden als jij.' <i>Welke wens komt in jou naar boven als je aan de zegen van Abram denkt?</i>
---	---

2	<p>Genesis 26:1-6</p> <p>De eed die God aan Abraham had gedaan, gaat over op Isaak. En ook hier is duidelijk dat alle andere volken niet uit beeld zijn. '(...) en alle volken op aarde zullen wensen zo gezegend te worden als jij en je nakomelingen.' De gehoorzaamheid van Abram aan God wordt Isaak als voorbeeld gegeven.</p> <p><i>Vers 5 kan ook als volgt vertaald worden: 'Alle volken op aarde zullen elkaar zegenen terwijl ze jouw nakomelingen als voorbeeld noemen.' Herken je iets van deze zegende houding in jouw eigen leven en in jullie gemeente?</i></p>
3	<p>Genesis 28:12-22 (Genesis 27:20)</p> <p>Ook Jacob krijgt dezelfde belofte te horen. Hij krijgt bovendien de belofte dat God hem ter zijde zal staan. Hij zal hem beschermen. De God van Abram en Isaak is dus niet gebonden aan een specifieke grondgebied. Hij gaat met Jacob mee, waar hij ook naar toe gaat. En Hij belooft hem terug te brengen. Na de ontmoeting met God durft Jacob de HEER ook 'mijn God' te noemen, al is dat nog wel voorwaardelijk (vs. 20).</p> <p><i>Welke gelofte heb jij ooit aan God gedaan?</i></p>
4	<p>Johannes 4:15-30, Efeziërs 3:6</p> <p>Jezus is in gesprek met een Samaritaanse vrouw. Ze wil graag van het water drinken dat Jezus haar aanbiedt. Dan hoeft ze niet meer naar de put. Jezus maakt haar verlangen naar het levende water in haar wakker. De ontmoeting met Jezus brengt een totale ommekeer in haar leven te weeg.</p> <p><i>Het evangelie maakt ons gunnend. Wat herken je hiervan in jullie gemeente?</i></p>
5	<p>Zacharia 8:18-23 (Zacharia 8:1-17)</p> <p>In deze profetie legt de HEER een heel duidelijk verband tussen de liefde voor de vrede en de liefde voor de waarheid (vs. 19). Die twee staan in onze gemeenschap makkelijk op gespannen voet met elkaar. Vrede en waarheid hebben niet altijd gelijke aandacht bij ons. Wanneer dat wel gebeurt, zal dit een aanzuigende werking hebben.</p> <p><i>Wat krijgt in jouw hart meer aandacht: vrede of waarheid?</i></p>

Luistertip:

Het delen begint bij God. Het is een principe dat in zijn koninkrijk op vele manieren zichtbaar wordt. Lied: '[Wij delen](#)'.

Week 2: Doorgeven als kerk (Efeziërs 3:10)

Paulus is niet van de kleine woorden. De plaats die de kerk heeft in het bekendmaken van de wijsheid van God, is niet te onderschatten: Door de kerk zal de wijsheid van God in al haar schakeringen bekend worden, overal op aarde en in de hemel. Het is een onderdeel van Gods plan.

Het woord dat in het Grieks voor kerk wordt gebruikt is 'ekklesia'. Dit woord heeft in haar oorspronkelijke betekenis niets met de kerk te maken. De ekklesia is de bijeenkomst van alle burgers in de stad, een volksvergadering. Lucas schrijft daar bijvoorbeeld over in Handelingen 19:23-40. In de 'ekklesia van het volk' wordt gesproken door de inwoners van de stad over de politieke samenleving. Of te wel: hoe gaan we met elkaar om? Hoe hoort het er in onze samenleving aan toe te gaan.

In de 'ekklesia van God' wordt gesproken over Gods koninkrijk. Of te wel: hoe hoort het er in zijn rijk aan toe te gaan? Deze 'ekklesia' is een teken en een voorproefje van het koninkrijk. In al onze gebrokenheid wordt zichtbaar wat wij van God ontvangen en weer mogen doorgeven.

1	<p>Matteüs 5:3-16, Lucas 6:31-36</p> <p>De bergrede wordt ook wel eens de grondwet van het Koninkrijk van God genoemd. Hier staat in een paar hoofdstukken beschreven hoe we in Gods rijk met elkaar en met anderen horen om te gaan. Zo'n leven is een krachtig getuigenis. Van Ghandi wordt gezegd dat hij elke dag uit de bergrede las en probeerde deze in de praktijk te brengen, ook al zag hij Jezus niet als verlosser en zoon van God. Zullen wij die 'Heer Heer' zeggen, Hem ook daadwerkelijk volgen en zijn woorden in praktijk brengen met ons hele leven.</p> <p><i>Welke rol speelt de bergrede in jouw dagelijkse leven? Wat zou je daarin willen veranderen. Een mooi punt om mee te nemen in je gebed.</i></p>
2	<p>Johannes 13:1-17</p> <p>De grondwet van het Koninkrijk moet niet alleen begrepen worden, maar ook gedaan! Volgens Jezus is het dé manier om gelukkig te worden. En dus laat Hij vlak voor zijn dood nogmaals zien hoe het leven met Hem er uit hoort te zien.</p> <p><i>In hoeverre is dienen een houding die jouw leven beschrijft? Zien mensen de liefde van Jezus door jou heen?</i></p>
3	<p>1 Petrus 3:8-17, Kolossenzen 1:23</p> <p>We zijn mensen van hoop en die hoop mag zichtbaar worden in ons leven. Dat kan mensen nieuwsgierig maken. En als ze er dan naar vragen, dan mogen we op een zachtmoedige en respectvolle manier getuigen van de hoop die in ons leeft. En zo daar iets van doorgeven.</p> <p><i>Hoe sterk is de hoop in jou? Is deze zichtbaar voor anderen?</i></p>
4	<p>Kolossenzen 4:2-6, Marcus 16:20</p> <p>Biddend en doelbewust leven, dat is waar Paulus ons toe oproept. Want je doet het niet in eigen kracht. Het is Gods werk, waarin wij dienstbaar mogen zijn. Daarom speelt gebed een doorslaggevende rol. Bid concreet voor mensen, bid voor burens, collega's. 'Heer, breng mensen op ons pad die we tot U mogen leiden.' Leer te kijken, te bidden en te leven als een zendeling in je eigen straat.</p>

	Voor wie bid jij regelmatig? Is er iemand voor wie wil je vaker zou willen bidden?
5	<p>Johannes 20:19-22, Matteüs 28:16-20</p> <p>Ook jij bent geroepen om geloof, hoop en liefde door te geven. Ondanks eventuele twijfels en angst, wil Jezus ook jou gebruiken. Daarvoor geeft Hij je zijn Geest. En de verzekering dat Hij er bij is, elke dag en elk moment!</p> <p><i>Ga in gedachten eens tussen de leerlingen staan. Wat doen de woorden van Jezus met jou?</i></p>

Luistertip:

Een [lied](#) over hoop, die in ons hart brandt.

Week 3: Samen God weerspiegelen (Efeziërs 3:18-19)

De 'ekklesia van God' is een bonte verzameling van heiligen die in Christus ongehinderd toegang hebben tot God (vers 12). Ze komen overal vandaan en het zijn zowel joden als niet-joden. Met elkaar, samen dus en niet alleen, zijn we in staat om de volle omvang te begrijpen van de liefde van Christus. Het gaat boven ons verstand, maar 'samen met alle heiligen' is de weg waarop we zullen volstromen met Gods volkomenheid.

1	<p>Marcus 7:24-31 (Jesaja 23)</p> <p>Ooit behoorde het gebied rond Tyrus tot de stam van Aser. Later werd het een groot handelscentrum met koloniën langs de Middellandse Zee. Jesaja profeteerde over de ondergang van Tyrus. Met het 'eerst' van Jezus (vs. 27) laat Hij al zien dat zijn opdracht zich niet beperkt tot Israël.</p> <p><i>Laat je inspireren door het vrijmoedig geloof van de moeder uit de omgeving van Tyrus.</i></p>
2	<p>Handelingen 6:1-7</p> <p>In de jonge gemeente van Christus gaat het langs de etnische lijn gruwelijk mis. De leiders erkennen dat wat is gebeurd niet goed is. Ze nemen hun verantwoordelijkheid. Ze zien in dat ze hun primaire taak (gebed en verkondiging) hebben verwaarloosd. De benadeelde partij krijgt verantwoordelijkheid. Elke diaken heeft een Griekse naam. Het woord van God vond steeds meer gehoor. Zelfs priesters sluiten zich aan.</p> <p><i>Hoe gaan jullie in de gemeente om met moeiten tussen 'groepen'?</i></p>
3	<p>1 Tessalonicenzen 1:6-10</p> <p>De gelovigen in Tessalonica zijn een voorbeeld voor alle gelovigen in Macedonië, Achaje en ver daarbuiten. Ze zijn het gesprek van de dag. Ze hebben hun afgoden verlaten en hebben zich tot God gekeerd. Dat niet alleen, ze dienen de levende en ware God. Letterlijk staat hier: zijn slaaf geworden van God. Hun</p>

	<p>geloof en liefde brengt veel tot stand. Geen wonder dat Paulus voor hen dankt (vs. 3).</p> <p><i>Zouden anderen jou een slaaf van de levende God kunnen noemen?</i></p>
4	<p>Psalm 87 (Psalm 83) Rahab (letterlijk: zeemonster) verwijst naar Egypte. Samen met Babel was het een van de grote vijanden van Israël en de God van Israël. Samen met de andere genoemde volken staan ze vermoedelijk symbool voor alle heidense volken. En bij de namen van deze volken schrijft de HEER: 'Dit volk is hier (= in Sion) geboren.' Daar mag op gedanst en gezongen worden.</p> <p><i>Probeer het eens... Ga staan, zet muziek op en dans en zing van vreugde om ieder die zegt: 'Mijn bronnen zijn alleen in U.' Gebruik eventueel het lied uit de luistertip van deze week.</i></p>
5	<p>Psalm 117, Romeinen 15:7-13 Christus is een dienaar geworden van de Joden om Gods trouw te tonen. En om te laten zien dat God barmhartig is, mogen ook alle andere volken God loven. Om die reden moeten we elkaar aanvaarden. Zoals er ruimte was in het hart van Christus voor ons, laat er zo ook ruimte zijn in ons hart voor ieder ander die God looft. Uit welk volk, dorp of familie hij of zij ook afkomstig is.</p> <p><i>Hoe staat het met de ruimte in jouw hart voor jouw naaste? Waaruit wordt dat zichtbaar?</i></p>

Luistertip:

Hoe kan iemand klinken die zich er diep van bewust is dat God zijn/haar naam in het register van de het Koninkrijk heeft gezet. Angela Primm laat het [jubelen](#).

Week 4: Boven verwachting (Efeziërs 3:20-21)

In de 'ekklesia van God' staan niet de heiligen die bij elkaar komen centraal. Het is Christus' kracht die in de gemeente zichtbaar wordt. En die kracht van Christus is zoveel groter dan wij kunnen bedenken, boven al onze verwachting. Het ging om Hem, het gaat om Hem en het zal altijd om Hem gaan. Hij verdient al onze bewondering, alle lof en eer tot in alle generaties en in elke tijd. Daarom sluiten we deze trektocht af met een bloemlezing aan teksten over de macht en majesteit van God!

1	<p>Psalm 29 Erken de macht en glorie van de Heer. Zijn verhevenheid openbaart zich in het onweer, het is een enorme demonstratie van zijn kracht en macht. Een afschrikwekkende kracht die alleen al tot uiting komt in de stem van de Heer. Buig voor zijn heilige glorie!</p> <p><i>Wanneer was jij voor het laatst onder de indruk van de macht van deze God?</i></p>
---	---

2	<p>Jesaja 44:6-8 en 46:5-13, 1 Petrus 5:4</p> <p>God is met niets of niemand te vergelijken. Hij is de eerste en de laatste. In alles is Hij uniek. Hij is de enige rots op wie we kunnen bouwen. Onze bevrijder is Hij! En het is ongelofelijk maar waar, wij mogen delen in zijn luister!</p> <p><i>Hoe kijk jij naar mensen die hun 'goud uit hun buidel schudden'?</i></p>
3	<p>Lucas 9:28-31, 2 Petrus 1:16-19, Daniël 7:9-10</p> <p>Zowel Matteüs, Marcus en Lucas schrijven over de verheerlijking van Jezus op de berg. Dat is dus een belangrijk moment. Het is onder andere dit moment, waar Petrus in zijn 2^e brief over schrijft en waar hij zijn vertrouwen op baseert. Voor de ogen van Petrus, Johannes en Jacobus verandert zijn gezicht en zijn kleding. Ze werden zo wit als geen wolwater op aarde voor elkaar zou krijgen (Marc. 9:3). Deze blijk van Jezus' grootheid doet onmiddellijk denken aan de 'oude wijze', de eeuwige God, die Daniel ziet in zijn visioen.</p> <p><i>Richt je aandacht enige ogenblikken heel bewust op de Zoon in wie God welbehagen vindt. Welke gedachten komen in je naar boven?</i></p>
4	<p>Openbaringen 4:1– 5:14</p> <p>Johannes krijgt een inkijsje in de toekomst. En wat hij daar ziet is waar het uiteindelijk allemaal op uitdraait: Alle dank, lof, eer en macht aan het Lam van God. Eens zal elk schepsel en iedereen dat volmondig beamen. En de kerk mag daar hier en nu al een voorproefje van zijn!</p> <p><i>Welke plek heeft aanbidding in jouw persoonlijke gebedsleven? Hoe geef jij dat vorm?</i></p>
5	<p>Kolossenzen 1:15-20, Romeinen 11:33-36</p> <p>We danken alles aan de Zoon van God. Paulus is daar diep van doordrongen en hij zingt het uit, een loflied voor Jezus Christus. Hij bestaat voor alles en alles bestaat in Hem. En Hij brengt vrede! Meer <i>to the point</i> kan het niet worden gezegd/gezongen.</p> <p><i>Schrijf als afsluiting van deze trektocht eens in jouw eigen woorden een loflied voor Jezus.</i></p>

Luistertip: [Dit huis een herberg onderweg.](#)