

Focus

Uit liefde kiest God één familie uit als zijn lievelingsvolk. Door hen wil Hij alle volken zijn liefde geven.

Achtergrondinfo

De rode draad in de Bijbel is de liefde van God. God zoekt naar wegen om die liefde aan mensen te geven. Steeds weer kiest Hij daarbij mensen of groepen uit als een middel om het grote geheel te bereiken: Noach en zijn familie, Mozes, David, de priesters, Jezus, de discipelen, de gemeente.

Een belangrijke mijlpaal hierin is dat God Abram en zijn familie uitkiest als zijn uitverkoren volk. Zijn lieveling. Niet omdat God maar van één volk houdt, maar omdat Hij via hen zijn liefde aan alle volken wil tonen.

God sluit een verbond met Abram en zijn familie. Hij belooft hun God te zijn en zij mogen zijn volk zijn. Hij vraagt hen om heilig te leven, anders dan alle andere volken, omdat Hij heilig is. Door hun heiligheid zijn ze een voorbeeld voor de andere volken.

Doelen

- De kinderen weten dat God Abrams familie uitkoos als zijn lieveling.
- Ze begrijpen dat Hij dit deed tot zegen van alle volken.
- Ze relateren dit aan het huidige volk Israël.

Benodigheden

- Pakketje met lekkers en een briefje erin voor jouw lievelingetje
- Tijdlijn en alle afbeeldingen
- Bijbels (voor de balanceer-opdracht)
- Prints van bijlage 1 – Abram nu
- Briefjes en pennen
- Stoelen, blinddoeken en een apparaat om de muziek af te spelen

Onderdelen kiezen

Je kunt zelf kiezen welke werkvormen je gebruikt. Zorg dat je bij elk onderdeel (Vanuit ons leven – Naar de Bijbel – Terug naar ons leven – Chill & connect) tenminste één werkvorm gebruikt.



Vanuit ons leven

Aansluiten bij onze leefwereld

□ Verrassing!

1. Maak van te voren een aantrekkelijk uitziend pakketje klaar met allemaal lekkers. Je kunt ook een doos *Celebrations* (mini-marsjes e.d.) of iets dergelijks kopen.
2. Stop er een opgevouwen briefje in met de tekst: 'Dit krijg je om uit te delen aan iedereen'.
3. Geef dit pakketje aan het begin van het programma aan een van de kinderen en zeg erbij dat hij of zij vandaag jouw lievelingetje is.
4. Let op: Het kind mag het pakketje nog niet open maken.

□ Lievelingetje

Het gaat vandaag over lievelingetjes.

- Wie is het lievelingetje van jouw juf of meester?
- En van je vader of moeder?
- Hoe vind jij het als volwassenen een lievelingetje hebben?

□ Lievelings...

- Heb jij een lievelings-voetbalclub? Of een lievelingsboek? En heb je ook een lievelingsland?



Naar de Bijbel

Inspiratie vinden in Gods Woord

Vandaag gaat het over God die een lieveling had...

□ Tijdlijn

God is liefde en Hij wil zijn liefde laten zien aan de hele wereld. Vaak doet Hij dat door één persoon of een groep mensen uit te kiezen. Aan hen geeft Hij liefde, bevrijding, hulp of troost zodat zij dit weer kunnen delen met anderen. In dit spel gaan jullie kijken wie deze personen waren.

1. Verdeel de kinderen in groepen van 3 tot 6.
2. Leg alle kaartjes van de tijdlijn verspreid op tafel.
3. Zet een timer, bijvoorbeeld op 5 minuten.
4. Geef de kinderen een moeilijke opdracht, bijvoorbeeld: Loop naar de andere kant van de ruimte met een Bijbel balancerend op je hoofd. Telkens als de Bijbel valt, moet je opnieuw beginnen.
5. Elke keer dat een team de opdracht goed heeft gedaan, mogen ze 1 kaartje van de tijdlijn uitkiezen van een persoon of personen die volgens hen door God waren uitgekozen zodat diegenen zijn liefde zouden uitdelen.
6. Als de timer gaat, laten de teams zien welke kaartjes ze hebben en leggen ze uit waarom ze dit kaartje hebben gekozen. Als jij het goedkeurt, krijgen ze een punt voor dat kaartje. Het team met de meeste punten, wint.

Vandaag gaat het over een familie die God uitkoos als zijn lievelingetje.

- Wiens familie was dat, denk je? Zit het kaartje erbij?
Antwoord: Dit was de familie van Abram. Laat een van de kinderen zijn kaartje ophangen op de tijdlijn (bij nummer 5).

□ Een lievelingsvolk

God heeft de hele wereld gemaakt uit liefde. Maar de mensen wijzen zijn liefde steeds weer af. Daarom besluit God om zijn liefde aan één familie te geven. Hij sluit een verbond met hen en zij worden zijn lievelingsvolk.

Lees Genesis 17: 1-8.

- Hoe vind jij het dat God een lievelingsvolk uitkoos?

□ Abrams familie nu

De familie van Abram bestaat nog steeds en ze hebben een eigen land, een eigen vlag en eigen gewoonten.

1. Verdeel de groep in twee- of drietallen.
2. Geef elk groepje een print van bijlage 1 – Abram nu.
3. Geef hen de opdracht om op pagina 1 aan te kruisen waar zij denken dat het land van de familie van Abram ligt, op pagina 2 de vlag te omcirkelen waarvan zij denken dat die bij Abrams familie hoort en op pagina de mensen.
4. Bespreek samen de antwoorden.

Abrams familie werd later het volk Israël. Zij hebben een eigen land in het Midden-Oosten, een vlag met de Davidsster en sommige van hen kleden zich op een bijzondere manier (bijv. zwarte pakken en keppeltjes).

- Wat weet jij over de Joden in Israël? Wat vind jij van wat er daar allemaal aan de hand is? Wat zou God ervan vinden?

Tip: Kijk bij bovenstaande gespreksvraag even of de kinderen hier iets van weten en of het bij hen leeft. Zo niet, dan kun je dit kort houden.



Terug naar ons leven

De koppeling maken met onze leefwereld

□ **Waarom?**

- Waarom zou God Abrams familie als lieveling hebben uitgekozen? Hield Hij niet van de andere volken? Wat denk jij?

Als God Abram uitkiest om bij Hem te horen, vertelt Hij Abram ook waarom dat is. Lees het maar in Genesis 12: 1-3 uit de NBV (in de BGT komt de bedoeling van de tekst niet goed uit).

1. Vertel het kind dat aan het begin het pakketje met lekkers kreeg: 'Jij bent vandaag mijn lievelingetje, dus je mag het pakketje open maken. Je moet wel eerst even het briefje lezen'.
2. Laat het kind doen wat er op het briefje staat; uitdelen dus!
3. Vraag als iedereen zit te smikkelen wat dit met het bijbelgedeelte te maken heeft.

Net als het lievelingetje van vandaag kreeg Abram Gods liefde om uit te delen aan alle andere mensen! Hij zal een bron van zegen zijn. Dus door alle zegeningen die God hem geeft, mag hij een zegen zijn voor anderen. Daarom koos God een lievelingsvolk, om uiteindelijk alle volken zijn liefde te geven!

□ **Gebedsvorm**

Bid samen voor het volk Israël, dat ze dankbaar zijn voor Gods zegeningen en ervan zullen uitdelen aan andere volken.



Chill & connect

Tijd voor ontspanning en ontmoeting

□ Mijn lievelings...

Al vragend ontdek je elkaars lievelingsboek, -personage, -eten of...

1. Laat elk kind op een briefje schrijven wat zijn lievelingseten is, zijn lievelingsstripfiguur, zijn lievelings-voetballer, zijn lievelingsboek, zijn lievelingsdier of... Let op: Ze mogen zelf kiezen wat voor lievelingsding ze opschrijven, maar het mag maar één ding of persoon zijn.
2. Er is telkens een kind aan de beurt. De andere kinderen mogen om de beurt een gesloten vraag stellen waar het kind *ja* of *nee* op antwoordt. Denk aan vragen als: *Is het een mens? Bestaat hij of zij echt?* Zo proberen ze erachter te komen wat er op het briefje van het kind staat.
3. Is het geraden? Dan is het volgende kind aan de beurt.

Tip: Als je met een grote groep kinderen bent, is het handiger om de groep op te splitsen in groepjes van ongeveer vijf kinderen.

□ Stoelendans

Speel geblinddoekte stoelendans op Joodse muziek. De winnaar die overblijft is het lievelingetje van de dag!

1. Zet een aantal stoelen klaar in een kring met de ruggen naar elkaar toe. Zorg dat je één stoel minder hebt dan het aantal kinderen dat er mee doet.
2. Doe alle kinderen een blinddoek om.
3. Zet een Joods muziekje aan en laat de kinderen om de stoelen heen lopen.
4. Zodra jij de muziek stil zet, zoeken de kinderen zo snel mogelijk een stoel om op te gaan zitten.
5. Het kind dat zonder stoel overblijft, is af.
6. Haal nog een stoel weg, zet de muziek weer aan en laat de kinderen weer rondlopen. Doe dit net zo lang tot er één winnaar overblijft: het lievelingetje van de dag!

Deze Joodse volksmuziek kun je bijvoorbeeld gebruiken:

- [Shalom Alechem](#)
- [Hava Nagila](#)